

FRI FRA FORTIDEN..



Fri fra fortiden og håb for fremtiden, bog af Edith og Niels Peder Johannesen nu udkommet på grønlandsk.

Kan købes hos Noa Forlaget eller Udfordringen.

Pris: 150,-

**Besøg INOs
hjemmeside
www.ino.gl**

Inuunerup Nutaap
Oqaluffia

Ilivinnguaq I
Box 67
DK-3900 Nuuk

Telefon: 00 299 32 13 82

Fax: 00 299 32 12 26

E-mail:

ino.nuuk@greenet.gl

Bankforbindelser:

GrønlandsBanken:

6471 200429-9

BGBank:

9570-613-5285

... FORTSAT FRA FORSIDEN

(Fortsat fra side 1)

sker vi allerede er i kontakt med.

Bed for denne "spejdetur" som er i dagene 9.-12. september.

Når Knud så er tilbage og fremtiden lidt mere afklaret, er det hensigten regelmæssigt at sende teams (3-4 personer) til Paamiut med henblik på at holde møder og etablere menighedsarbejde.

Så snart at der er en familie der kan huse en radiostation, er det også en af første prioriteterne.

Der er således meget at bede om i den henseende.

Ungdomsarbejdet

Som skrevet i tidligere nyhedsbreve, indsatte vi i maj Appaleq Petersen som ny ungdomspræst. Nu er sommeren forbi og en ny sæson med ungdoms aktiviteter står for døren. Bed om at opstarten bliver god for de unge og at gruppen vokser og bliver tændt i brand for JESUS. Vi glæder os bl.a. til at høre og se ungdomsgruppe medvirke med sang og musik i gudstjenester fremover.

Bed ligeledes for børnekirken og dens medarbejdere. Agathe Berthelsen og Tina Davidsen. Børnekirken er

hver søndag og da der er mange børn er der ofte undervisning i to grupper.

Bed også for opstart af juniorklubben, hvor Augustine og Tinasii Poulsen står for lederskabet. Bed om nye trofast medarbejdere.

Medio august fik vi pludselig besøg af hele besætningen fra missionskibet Juvel II og en del fra Ebeneser menigheden.

Det var en onsdag aften at kirken næsten blev fyldt og vi fik høre lidt om Juvells II tur i Nordgrønland og fik anledning til at bede for og velsigne deres videre togt syd over, hvor Daniel og Solveig Kinda rejste med. Ja de havde været med helt fra Qasigiannuit.



Mange kærlige hilsner

Ulla og John Østergaard Nielsen



September 2015, nr. 3

GLIMT FRA NUUK

Øverst: besøg fra Juvel II, hvor en færøsk broder synger ved bedemødet.

Nederst: Kig ind i kirken med mange mennesker—Appaleq Petersen prædiker.

Billede i teksten: Filippinerne lovsynger under ledelse af Michelle Bech

Bede og orienteringsbrev Fra Nuuk

NYT FRA MENIGHEDEN I NUUK

Nu er det ved at være rigtig længe siden at I har fået et nyhedsbrev fra NUUK, men nu kommer det!!

Efter en lang og spændende sommer i Grønland og på ferie i Danmark, er det "hverdag" igen i menigheden og de forskellige arbejdsgrøner er nu i gang og alle hjul er ved at køre.

Det var godt at komme hjem til Nuuk og se at menigheden havde holdt trofaste møder sammen igen-

og i JULI kørt en såkaldt sommerplan, ed begrænset mødeantal, men med mange mennesker i kirken. August var således en almindelig måned med møder og samlinger og fint at se mange komme på trods af ferie tid.

Nogle rejser og andre kommer til... og især er der kommet nye til Nuuk. Studerende fra andre

byer samt familier der er tilflyttet byen. Vi glæder os over de nye og byder dem velkommen i fællesskabet.

Foråret var jo en travl tid med mange besøg af UMO teams og andre ungdomsteams og enkelt besøgende. Her i efteråret er der allerede besøgende, idet et canadisk ægtepar der har tjent i

UMO sammenhæng kommer på besøg. De har en forbøns- og opmuntringstjeneste, så vi glæder os til at se dem her den 9.

september.

Et andet spændende tiltag er at menigheden i Nuuk har besluttet at starte et menighedsplantings projekt i Paamiut. Som første led i projektet rejser Knud Petersen der ned som en "spejder" og indsamler alle nødvendige informationer og knytter forbindelser til de menne-

(Fortsættes på side 4)



LEDER v/ John Østergaard Nielsen - (uddrag af prædiken holdt i INO Nuuk søndag den 23.8.2015)

I sin kærlighed udvalgte han jer, ikke fordi I var mægtige eller talstærke, for I var et ganske lille folk på jorden. Det var alene på grund af sin kærlighed til sit folk, og på grund af sit løfte til jeres forfædre, at han førte folket ud af Egypten med magt og væld. Husk på, at Herren, jeres Gud, er den eneste sande Gud, en pålidelig Gud, der i tusind generationer holder fast ved sin pagt og sin trofasthed mod dem, der elsker ham og holder hans befalinger. (5. Mos. 7,7-9)



..men løftet til Abraham, at hele verden (alle nationer) skulle velsignes gennem ham er netop blevet opfyldt gennem Jesu død på korset.

Vi siger som regel her i kirken, at det skal handle om JESUS. Alt drejer sig om Jesus, fordi han er Frelseren, han er den som universet egentlig drejer sig om, og uden Ham havde vi alle været håbløst fortabte.

I dag kommer det også til at handle om Jesus, men på en lidt anden måde - for temaet i dag handler om Guds forhold til ISRAEL - Pagternes Gud og så skal du komme til at se, hvilken fantastisk rolle Jesus spiller her.

Du kan se vi har et Israelsk flag i kirken. Nogen finder det underligt og enkelte upassende, men vi synes det er fint, fordi det minder os om at bede for Israel - det folk som Gud helt ubetinget har indgået flest pagter med og hvorfra Jesus kommer. Vi har også i mange år snart - oplevet at der er velsignelse ved at bede for Israel, så derfor denne forkyndelse i dag, som jeg tror vi åbne vore øjne for mere af Guds plan med Israel og menigheden.

Lad os slå fast at GUD elsker Jøderne, Jesus elsker jøderne - vi elsker Jesus, derfor bør vi også elske jøderne!

Her i menigheden har vi mennesker med bibelske - jødiske navne. Vi har både Abraham, Isak og Jakob og mange flere... du kender også mange bibelske personligheder - alle jøder: Moses, Josva, Esajas, Jeremias, David, Paulus, Peter, Johannes og mange flere.

Jesus Kristus er ifølge Joh Ev. 1,14 Guds enbørne søn. Men Israel er Guds første fødte søn! Et ord vi ikke altid husker på. 2. Mos 4,22. - og som vi ved kostede det Egypterne dyrt at nægte at lade Guds førstefødte søn rejse ud af Egypten - det kostede dem ALLE deres førstefødte!!

Gud elsker Israel som en far (Hos 11,1) *"Da Israel var barn, elskede jeg ham. Jeg kaldte min søn ud fra Egypten."*

Så vi skal forstå Guds forhold til Israel, at han opdrager dem, lige som du opdrager dine børn. Ikke altid gør de hvad forældrene vil, og så får det konsekvenser (straf), men din kærlighed til dine børn er fortsat intakt, det samme med Guds kærlighed. Den

ændrer sig aldrig.

Vi ved at Israel svigtede Gud. De vendte sig til afguderne, på trods af Guds hjælp og omsorg, og Israel blev straffet med mange straffe og flere landsforvisninger. Dog forbliver de Guds søn og hans kærlighed, og løfter står ved magt endnu i dag. Israel er Guds øjeåbne. (Zak 2,12-13) - og alle nationer skal være meget forsigtige med hvordan de behandler Israel - det får konsekvenser!!

Gud kan således tugte (straffe) Israel, men aldrig udlette Israel! Og nu i vores tid vender Israel tilbage til deres land - det gør de fortsat!

5. Mos 7,7-9 [læs]

Guds kærlighed til Israel beskrives som et Fader-Søn forhold og endda som et mand-hustru forhold. (Jer. 3,19-20)

Og sådan vil du finde bibelen fuld af skriftsteder der bekræfter det som jeg indtil nu har sagt!

Israel og Jesus er totalt flettet sammen i bibelen. Jesus er Guds Søn og Israels største søn. Han er det ypperste resultat af Israels eksistens. Tænk hvis Israel havde ophørt med at være et folk. Hvis det var lykkedes for Satan at udletter jøderne, hvilket han har forsøgt gentagne gange - bl.a. i Esters bog og op gennem historien - men løftet til Abraham, at hele verden (alle nationer) skulle velsignes gennem ham er netop blevet opfyldt gennem **Jesu død på korset**.

Så lige så meget som Gud vil holde sine løfter til Israel. Vil han også holde sine løfter til Menigheden (Kirken).

En pagt er et løfte man indgår med en anden person - en aftale. Som fx en ægteskabs pagt. Du indgår en pagt med din ægtefælle at du vil elske og leve sammen med vedkommende lige til døden adskiller jer. Gud indgår også pagter med folk og især med Israel. De fleste af de pagter Gud indgår med Israel er ubetingede. Dvs. der er ingen betingelser hæftet ved - der er intet skrevet med småt - som skal opfyldes, før at pagten er gyldig og står ved magt. Gud vil og Gud gør! Han handler helt selvstændigt med sig selv som vidne. (fortsættes)

LIDT AF HVERT . . .

Der er jo altid mange aktiviteter i huset her, idet vi jo har en radiostation kørende. Mennesker kommer og laver programmer, enten direkte eller også i optagestudiet til senere brug.

I tidens løb, siden stationens opstart (2009) er der sket mange tekniske ændringer og forbedringer. Dog er intet så godt at det holder evigt... Og det måtte vi sande for den ene digitale mixer i studiet. Der opstod fejl som ikke kunne laves (selv om vi har uddannet elektronikmekanikere her i huset) og mixeren må en tur på værksted i Sverige eller USA!! Vi har således måtte købe en ny, som er på vej over bølgerne med skib fra Danmark. Studiet har således været noget amputeret i mere end en måned, men vi regner med at medio september er vi oppe at køre igen.

Så der håber vi også at kunne få flere nye medarbejdere i gang med at producere udsendelser. Bibel-læsning, bibeltimer og andagter. Bed for radioens fortsatte udsendelser, nye medarbejdere og økonomi til at nå langt omkring.

Hans Heilmann ansat i radioen

Siden marts måned har vi haft den glæde at kunne ansætte Hans Heilmann til at varetage forskellig opgaver i forholde til radioen. Hans er uddannet inden for computer og elektronik, og er således den rette mand på posten, når der skal repareres sendeudstyr, hvilket der af og til skal, da senderne på kysten ikke holder så godt som forventet. Der

er også andre opgaver som at lave "jangler" til radioen udskifte programmer og andet forefaldende arbejde med computere og radio software.

I kirken har vi indkøbt nyt lydudrustning (mixer og PC) så tingene er ret opdateret. (mildt sagt).

Da udstyret i kirken også bruges til at optage gudstjenester som senere sendes i radioen har det været vigtigt at kvaliteten er ok. Nu kan der optages og redigeres efterfølgende i 32 kanaler - der er sikker nogen der ved hvad et betyder... så det er et stort fremskridt og vi er nu noget fremtids-sikret med hensyn til god lyd i kirken.



VIDNESBYRD'et

Gud hører bøn.... Også via telefon!!

Elisa Berthelsen fortalte på bedemødet forleden aften, at en familie fra Uummanaq havde ringet da der var uro (spøgeri) i deres hus og de ønskede forbøn.

Hun fortalte at hun ikke lige havde mod på at bede men forsøgte at finde nogle lokale der kunne gå til huset og bede. Dette kunne ikke lige lade sig gøre, hvorefter hun ringede op igen og bad for situationen over telefonen.

Efter ganske kort tid modtager Elisa en SMS, hvor der stod at manden i huset der havde været på indkøb i en kiosk, på vejen hjem kunne se sit hus. Over huset så han en tydelig lys søjle og så var han klar over at Gud havde hørt bønnen og at der var bønnen svar for deres hjem.

