

FRI FRA FORTIDEN..



Fri fra fortiden og håb for fremtiden, bog af Edith og Niels Peder Johannesen nu udkommet på grønlandsk.

Kan købes hos Noa Forlaget eller Udfordringen.
Pris: 150,-

**Besøg INOs
hjemmeside
www.ino.gl**

Inuunerup Nutaap
Oqaluffia

Ilivinnuaq I
Box 67
DK-3900 Nuuk

Telefon: 00 299 32 13 82
Fax: 00 299 32 12 26
E-mail:
ino.nuuk@greenet.gl

Bankforbindelser:
GrønlandsBanken:
6471 200429-9
BGBank:
9570-613-5285

... FORTSAT FRA FORSIDEN

(Fortsat fra side 1)

velsignet med mange gode budskaber i forkyndelsen her ved starten af året, så en dejlig og spændende begyndelse.

Fortsat kommer der over 100 mennesker hver søndag og ofte er det nye eller første gangs mødedeltagere.

Det er heller ikke usædvanligt med lange "eftermøder" idet mange som regel ønsker forbøn eller reagerer på forkyndelsen.

Ud over møderne i kirken, er der jo børnemøder, juniormøder og der er også samling for de unge.

Vi oplever at der er behov for flere børnemedarbejdere, så det er en ting I gerne må bede for—flere børnemedarbejdere—(mindst 2 mere!!)



Juniorklubben kører tirsdag aften og de unge mødes efter aftaler til forskellige

arrangementer. Senest har de været her en lørdag, for at "lære at synge" dvs. de har fået undervisning af en sangpædagog—det lyder fint, men Rebekka Johannesen har været sammen med de unge for at øve sang—dejligt!

Rundt om i byen er der også sket noget nyt. Sømandshjemmet i Nuuk har fået nye bestyrere. Det var dejligt at være



med ved deres velkomst reception og samtidig tage afsked med de gamle ledere der rejste til Danmark efter mange år i Grønland.

Afsked med Jesper og Vera Kjeldmann og velkomst til Allan og Anne Majholm



*Mange kærlige hilsner
Ulla og John Østergaard Nielsen*



Februar 2016, nr. 1

GLIMT FRA NUUK



- 1) Aviaja leder bedemøde i Nuuk
- 2) Den flotte kirke i Paamiut
- 3) Lufthavnen i Paamiut

Bede og orienteringsbrev Fra Nuuk

NYT FRA MENIGHEDEN I NUUK

Så kom vi godt i gang med det nye år. Det er altid spændende med årsskiftet og mange i menigheden har været spændt på hvad de mon skulle opleve med Herren i det nye år.

Julemåneden gik fint med børnenes julefest, som i år blev arrangeret at to unge familier,

ge nytåret på hospitalet for at få fjernet en betændt blindtarm!!)

Så startede det nye år med 4 dages bøn og faste, hvilket igen viste sig at være en kraftfuld start på året. Der blev hver aften bedt fra kl. 18.00 og mange mødte op for at bede. Emnerne var for hele landet, andre lande og lokale forbønsemner. Den



der gjorde det så godt, at de blev bedt om at gøre det igen i 2016!! Godt 50 børn og 90 voksne, så var der da også fuldt hus.

Nytårsfesten som traditionen tro blev holdt i kirken, trak ikke så mange mennesker af huse, som tidligere, men de der kom fik en skøn aften med mad, sjov og godt blandet med andagt og lovsang. (Jeg selv måtte tilbrin-

sidste aften blev der også givet en del profetiske ord, som var til stor opmuntring.

Det var således også en dejlig opmuntring at der umiddelbart efter bededagene var en person der ønskede at blive døbt. Nu tror vi at vi skal se mange nye komme til tro og gå dåbens vej i dette år.

Menigheden er også blevet
(Fortsættes på side 4)

LEDER v/ John Østergaard Nielsen - (uddrag af prædiken holdt i INO Nuuk søndag den 31.01.2016)

For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, (1. Thess. 4,16)

... men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneske lig; og da han var trådt frem som et menneske, (Fil. 2,7)

Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedes og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; (Luk. 3,21)

Himlen er Herrens himmel, men jorden gav han menneskene. (Sl. 115,16)

Hvor afhængig af Helligånden er vi villige til at leve?

Gud er i himlen. Jesus er ved Faderens højre hånd, altså også i himlen - og bibelen siger at himlen skal huse ham, indtil den dag hvor Herren skal stige ned (1. Thess. 4,16). Altså er både Faderen og Sønnen i Himlen, men Helligånden er her. Så derfor er det også helt naturligt for os at relatere til Helligånden og tale om Ham, og have fællesskab med Ham.

Jesus gjorde ikke sine mirakler i kraft af at være guddommelig – han valgte at blive som en af os, og derfor er han et forbillede for os. Miraklerne og det han gjorde var i Helligåndens kraft – den samme kraft som Gud har givet os. (Fil. 2,7-8)

Jesus bliver døbt i vand og med Helligånd, som det første i sin offentlige tjeneste. (Luk. 3,21-22 og Matt. 3,13-17 og Mark. 1,9-11).

Så da Jesus møder sin første fristelse i ørkenen, da modstår han den i Helligåndens kraft! (ikke fordi han var Guds søn)

Sammenligning:

Jesus:

- 1) han var uden synd, der kunne adskille ham fra Faderen
- 2) Han var fuldkommen afhængig af at Helligåndens kraft virkede igennem ham

Os:

- 1) Vi er syndere, rensed i Jesu blod. Gennem sit offer har han overvundet syndens magt og virkning for alle, der tror. Intet skiller os nu fra Faderen.
- 2) Hvor afhængig af Helligånden er vi villige til at leve?

Den oprindelige missionsbefaling: "Former jer og bliv mange, bred jer over hele jorden og tag den i besiddelse!" (1. Mos. 1,28)

Men den verden der ventede uden for Edens have (Guds rige), var ikke det perfekte sted længere – den var blevet inficeret af Satan, som med sine faldne engle havde taget magten over jorden.

Men Gud havde og har gjort menneskene ansvarlige for joden – "Himlen er hans område, men jorden har han givet til menneskene!" (Salme 115,16). Alt var således parat til at mennesket skulle udnytte og udbrede sin Gudgivne indflydelse over skabningen. Men i stedet for blev det mennesket, der blev besejret.

Satans oprør bredte sig, og Adam faldt og derved fik Satan nu magt til at: dræbe, stjæle og ødelægge. Det var Adam – mennesket, der gav ham denne ret, det samme gælder fortsat i dag.

"Giv ikke Djævelen råderum"

Jesus kom for at kræve den tabte autoritet tilbage. For mennesket var blevet slaver af synd gennem denne ene handling i Edens have. Alt hvad Adam ejede, inklusive skødet på jorden og herskerpositionen, blev en del af Djævelens bytte. Guds forud tilrettelagte frelsesplan blev straks sat i gang. (1. Mos 3,15)

Der var ingen genvej til Jesu sejr, selv om Satan tilbyder ham en genvej under fristelsen i ørkenen, så tager Jesus den ikke!! Satan ville tilbedes – det var hans første synd, det var han fortsat optaget af. (Luk 4,6-7)

Faderen ønskede at besejre Satan gennem mennesket, der var skabt i hans billede. Jesus tog på sig menneskets begrænsninger da han blev inkarneret. Satan blev besejret af et menneske – Menneskesønnen – som havde et ret forhold til Gud. Når mennesker i dag bliver frelst, bliver de indlemmet i den sejr. Jesus besejrede Satan med sit syndfrie liv, betalte med sit blod og i opstandelsen opstod han triumferende med nøglerne til døden og Helvede. Halleluja!! (fortsættes næste gang)

LIDT AF HVERT . . .

I sidste nyhedsbrev skrev vi om vores vision at starte en menighed i Paamiut, og der sker gode ting der.

Knud Petersen besøgte byen og har så i januar været på besøg sammen med Josef Mørch. Et dejligt besøg med omkring 20 mennesker og flere tilkendegivelser af at mennesker ønskede frelse og flere oplevede helbredelse under forbøn. I februar var jeg selv sammen med Knud et tur i Paamiut og igen var der godt opslutning til mødet. Vi havde fået goodwill hos



kommunen der lånte os et lokale kvit og frit og 35 var med til mødet. Igen var der tilkendegivelser fra mennesker at de ville tage imod Jesus og næsten alle ønskede samtale og personlig forbøn—og Gud virkede med.

Der blev underskrevet en aftale om at en familie ville huse en kommende radiostation, hvilket er nu arbej-

des på at få virkeliggjort. Bed om sendetilladelse og at alle praktiske ting med at opsætte stationen (antenne og udstyr) må gå godt!

De troende blev opfordret til at samles ind imellem i hjemmene for at vedligeholde fællesskab og bede sammen. Her fra Nuuk sender vi dem nu "gudstjenester" på CD samt bibelundervisning på CD, som de kan mødes om og lytte til. Vi ønsker at fortsætte med månedlige besøg i byen.

Bed for dette tiltag! Får du på hjertet at støtte økonomisk, er det også meget velkommen! (bankkonto på bagsiden af nyhedsbrevet).

Vi arbejder med nye tiltag i radioen. Vi har fået nogle medarbejdere der vil lave et direkte program med forbøn. Programmet bliver 1 time, og skal sendes hver 14. dag, hvor mennesker kan sms'e forbønssønsker til værterne, der så samtaler, beder for emnerne samt spiller musik og læser relevante bibelvers.

Bed også for dette nye tiltag.

I påsken 2016, vil der været en mini-konference som Kvinder i netværk arrangerer her i kirken. Der vil komme besøg fra søsterorganisationen i Norge.

Ud over din **tiende** kan du også investere i **mission!**



VIDNESBYRD'et

Bøn virker!!

I ugen med bøn og faste oplevede jeg et meget hurtigt og konkret bønnesvar.

I Grønland stoppe julen først den 6. januar ved Hellig 3 konger, så derfor stod juletræet fortsat i kirken under bøn. Træet stod lige oven på dåbsgraven, og umuliggjorde brug af denne. Da jeg bad, udtrykte jeg bønne således: "Gud jeg beder om at når juletræet kommer ud, så skal der melde sig mennesker som vi døbes... amen!!! Og få min. Efter tikkede en SMS ind på min mobil, med en besked om at en kvinde fra en anden by ville være i Nuuk i 14 dage og at hun ønskede at blive døbt!!! Det var godt nok hurtigt bønnesvar. Så jeg var noget overrasket—glædelig overrasket!!! Kvinden kom godt nok og blev undervist, men ønskede så at vente lidt med dåben, men heldigvis var der en anden der meldte sig, så der blev dåb her i januar 2016. Og nu tror vi at det blot var den første i en lang række af dåb i år!

