

# Nyt fra Kullorsuaq.

Fra året 2003 hvor vi er blevet færre siden vi startede som menighed er vi i efteråret 2016 endelig flere ved at der er nye deltagere, og inde i året 2017 er der blevet støt flere deltagere. Henimod Påske er der to mennesker der har meddelt at de ønsker at blive døbt, og der var to andre der havde det samme ønske den følgende søndag. På baggrund af dette har vi besluttet at ville døbe 4 personer den anden Påskedag. Men tæt på Påske hørte man nyt om at bedstemoren til de tre dåbskandidater er død på hospitalet i Nuuk. Derfor blev dåbet udsat. Samtidig bad en anden om at ville døbes. Søndag den 23. april døbte vi tre personer, hvor to andre udkød det midlertidigt.



Fuldt hus I vores kirke til gudstjeneste.

Dåbsforberedelserne har vi arbejdet på i adskillige dage ved at lære dåbskandidaterne. Den gang henimod Påske syntes man at ordene fra Bibelen, som omhandlede Jesu død og genopstandelse, havde stor indvirkning på folk og blev godt modtaget af og skabte glæde for dåbskandidaterne. Som noget af det der er skrevet i Bibelen: “**(2. Kor.:15,42-44)** **v42** Således er det også med de dødes opstandelse. Hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. **v43** Hvad der bliver sået i vanære, opstår i herlighed. Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. **v44** Der bliver sået et sjæleligt legeme, der opstår et åndeligt legeme. Når der findes et sjæleligt legeme, findes der også et åndeligt legeme.” Det gjorde nogle af dåbskandidaterne glade.



De tre der blev døbt, den til venstre og den til højre er søskende.

Under vort virke som en menighed i tre år hvor vi har holdt møder hvor vi kun var tre, kan vi sige at vi har holdt fanen højt til møderne og er således meget glade for denne begivenhed. For vi har altid bedt til vor Herre om at fylde de tomme sæder. Når vi har følt Herrens almægtighed føler vi atter meget mere i disse dage. Virkelig utrolig er Herren.

I dag 30. april under gudstjenesten meddeler endnu en anden om et ønske om at ville blive døbt. De opgaver der løbende kommer vil vi med glæde udføre. Og i endnu større grad vil vi under Hellig Åndens lytte mere til dens virke og budskaber og udføre til tilkomne opgaver, da det alene er den der lærer os og instruerer os.

Gud velsigne alle dem der måtte læse!

Fra Niisi, og menigheden i Kullorsuaq